



Op een druilige maandagmorgen zijn we thuis te gast bij Sally Braas. Eigenaar van hondenuitlaatservice en trimsalon Kwispelplezier. De redactie was haar eerder opgevallen door de auto die ze gebruikt voor het vervoer van de honden, u raadt het al een Land Rover en wel een Serie III met safaridak uit 1978. Wonend in dezelfde stad was het contact snel gemaakt o.a. door de naam op de zijkant van de auto! Reclame werkt! We spreken af dat we het interview doen bij haar thuis en haar later ook nog treffen bij het uitlaten van de honden in het Bergse Bos, te Rotterdam.

Laro At Work bij

Hondenuitlaatservice en trimsalon Kwispelplezier



Mr. Trouble

Bij binnenkomst in haar huis in het 'Oude noorden' worden we behalve door Sally, natuurlijk ook begroet door haar 2 eigen honden, Donna en Barrel.

Zittend aan de keukentafel is het eerste gespreksonderwerp natuurlijk de auto! Al meteen geeft ze aan dat ze heel veel zelf aan de auto doet, vooral nadat het met de vriend, die eerder aan de auto kluste, uitging. Ze heeft in Zeeland, waar ze oorspronkelijk vandaan komt, verschillende plaatsen waar ze dat fysiek kan doen. Alleen bij hoge uitzondering komt er een garage aan te pas. Zoals met elke Laro op leeftijd is er altijd wel wat te doen, maar echt in de steek laten heeft ie haar nog niet gedaan, maar de toepasselijk naam Mr. Trouble is wel van toepassing!

Op de vraag waarom ze voor de Land Rover heeft gekozen en niet voor een 'busje' is het meteen 'deze auto is vele malen leuker en stoerder dan zo'n suf busje'. En een altijd al sluimerend idee van het hebben van zo'n auto kwam nu helemaal goed uit, geen excuus meer, een Laro werd het om haar uitlaatservice te beginnen.

Ze had al een trimsalon en de uitlaatservice is erbij gekomen toen een vriendin met

vier honden haar vroeg om deze te gaan uitlaten. Het begin was gemaakt nu zo'n drie jaar geleden. Sally verteld dat ze ook veel klanten krijgt door de auto, die opvalt in het Rotterdamsel. De concurrentie in de stad is trouwens zeer groot, maar er is wel een goed contact onderling. Sally heeft al een keer meegemaakt dat een andere uitlaatservice haar vraagt, om een hond, die daar niet goed in de groep past, het eens te laten proberen in haar groep.

Helaas zijn ook voor haar de bezuinigingen merkbaar, klanten die voorheen voor vijf dagen service hadden, dat nu voor nog maar één of twee dagen willen. Maar ze heeft een grote groep honden die ze nu al voor langere tijd uitlaat. Ze heeft heel goed contact met de honden én hun baasjes. Voordat een hond voor het eerst in de auto gaat, gaat ze op huisbezoek. En daarna vraagt ze of het baasje met hond naar het bos komt om te kijken of het allemaal klikt. Pas daarna gaat de hond samen met alle anderen in de auto.

Ze heeft hele schema's waar, wanneer ze welke hond(en) moet ophalen én een enorme sleutelbos van alle huizen waar de honden haar al met smart zitten op

te wachten. En alles zo efficiënt mogelijk natuurlijk om de honden zo kort mogelijk in de auto te hebben. Zo rond half 12 gaat ze iedere dag op pad om te honden te halen om dan tegen 12-en in het Bergsche Bos te kunnen zijn. Dat is haar favoriete plek, alle ruimte voor de honden om lekker te kunnen rennen. Soms gaat ze ook naar het Kralingse Bos, maar alleen in de winter, want dan kunnen de honden daar loslopen. Ook de Zevenhuizerplas is een fijne uitlaatplek.

In het Bergse Bos

Voor vandaag hebben we afgesproken bij het Lage Bergse Bos. We zien haar al aankomen rijden met de auto volgeladen. Het zijn er een hoop vandaag, 12 stuks, dat is echt maximaal zegt Sally, maar ze werd onderweg gebeld of ze toch ook nog 'Spike' kon komen halen. Een Jack Russel, die past er nog wel bij!

Als de achterdeur opengaat springen ze er één voor één uit, dol uitgelaten rennen ze parkeerplaats op, behalve Frida... Deze teckel is aan de achterzijde verlamd geraakt en wordt door Sally uit de bench gehaald en in haar karretje 'gespannen'. Ze zal de hele wandeling dapper volhouden!





Wat meteen opvalt als de honden uit de auto zijn, is dat alle honden los kunnen lopen en ze allemaal min of meer bij elkaar blijven. En als er 1 eens wat verderop raakt is het altijd Donna, bijna de jongste van het hele stel, maar wel de leider van de 'roedel', die de boel bij elkaar houdt.

Gezelschap

Als we net op weg zijn komt Sally al bekende tegen met hond(en) die gezellig met ons mee lopen. Het is een hele bende, aangekomen bij het hondenstrandje gaan er een hoop van het water in. De honden vermaken zich opperbest en Sally heeft geen enkele moeite om ze allemaal weer mee te krijgen om verder te gaan met de wandeling.



www.kwispelplezier.nl



Schrikken

We verlaten het strandje en gaan verder door het bos. Dan is het nog even schrikken als een tijdje later een van de honden tijdens het elkaar achterna rennen uitglijdt en een boomstronk raakt met haar achterlijf. Ze kermt en Sally rent er meteen heen, ze krijgt haar snel weer rustig en voelt of er misschien iets gebroken is. Dat lijkt niet het geval en gelukkig steunt ze ook weer snel op haar linker achterpoot. Sally doet haar aan de lijn en ze loopt rustig met ons mee. In het begin trekt ze nog wat met der poot, maar al snel lijkt ze weer normaal te lopen. De andere honden hebben in de gaten dat

er iets is gebeurd en het lijkt wel of ze wat rustig dan daarvoor zijn.

We maken de ronde door het bos af en komen na ruim een uur weer bij de parkeerplaats terug. Sally droogt ze zo goed als mogelijk af, voordat ze weer in de auto springen. Dat gaat zonder problemen merken we op! Die kleine Spike zit inmiddels al prinsheerlijk op de voorbank als de rest er nog in moet komen!

We praten nog even wat na en dan vertrekt Sally om iedere hond weer thuis te brengen. Morgen weer zo'n dag! ■

